

"O DU FRÖHLICHE" EEN KERSTLIED UIT WEIMAR



In Weimar hoor je het bekende kerstlied "O du fröhliche" vaak. Johannes Falk, een tijdgenoot van Goethe, filosoof en sociaalpedagoog, heeft het eerste couplet van het lied hier geschreven. Het is ontstaan als een lied voor alle drie de feestdagen, pas later werd het echt een kerstlied - een assistent van Falk heeft de andere coupletten opgeschreven.

Kerstmarkt Weimar

datum: 8 november t/m 6 januari 2017

KALENDER



*Veranstaltungs-
kalender*

Anzeigen

